

Το όραμα που έγινε πραγματικότητα...

Το νέο Online Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης που εκμηδενίζει τις αποστάσεις και αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες άνοιξε τις διαδικτυακές του πόρτες!!!

Μετά από αρκετά χρόνια πρακτικής εξάσκησης και συνεχούς επιμόρφωσης οι συντελεστές του «Έτσι Μαθαίνω» κατάφεραν να υλοποιήσουν το στόχο τους, την ίδρυση ενός online φροντιστηρίου.

Στην ψηφιακή τάξη του «Έτσι Μαθαίνω» μπορούμε να γράφουμε στον ασπροπίνακά μας, να μεταφορτώνουμε και να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές μας σημειώσεις και τα σχολικά εγχειρίδια. Ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του διαδικτύου και να μαγνητοσκοπούμε το μάθημά μας, όποτε επιθυμούμε.

Η χρήση της νέας τεχνολογίας σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και βοηθούν τους μαθητές να πετύχουν τους στόχους τους πιο εύκολα και δημιουργικά.

Το «Έτσι Μαθαίνω» φθάνει στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος, όπου η φροντιστηριακή εκπαίδευση είναι ανύπαρκτη. Το κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μάθηση και μπορεί πια να εισέλθει στις ψηφιακές μας τάξεις με το πάτημα ενός κουμπιού.

Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία και να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση των παιδιών μας. Το ελληνικό σχολείο σε συνδυασμό με την ενισχυτική διδασκαλία του «Έτσι Μαθαίνω» βελτιώνουν τις επιδόσεις των μαθητών και καθιστούν δυνατή την είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Με εκτίμηση

Οι συντελεστές του «Έτσι Μαθαίνω»

Ξύνας Παύλος



Ανδρονίκη Τάχη Λαβούτη



Στέλλα Μπομποτσιάρη



Επισκεφθείτε μας:

